

Alweer een Kerstboompje,

We kijken weer uit naar een nieuw jaar. Een jaar waarin ik persoonlijk mijn gasfornuis vervang voor een inductie exemplaar. Mensen zijn de laatste jaren steeds individueller geworden, maar velen voelen zich gedwongen om gezamenlijk onze planeet te beschermen. Samen met u heb ik vele jaren van mijn leven besteed om ons land te beschermen. Het land waarin je je thuis voelde waarin je vrij van dwang je leven kon opbouwen en gezelligheid en vreugde putte uit de contacten met familie en vrienden. Deze Kerst denk ik ook terug aan de vele Kerstdiners die we organiseerden aan boord of op de kazerne. Kerstdiners waaraan ik zelf maar ook de bemanningen met genoeg terugdenken.

Luxe gedekte tafels, feestelijk bereide maaltijden, maar ook Kerstdagen die minder luxe waren, zoals het Kerstdiner dat ik in het begin van mijn diensttijd eens mocht serveren aan boord van de Overijssel die toen op de rijksverf lag. Het aperitief werd door de bemanning gebruikt in het kombuis (toen een bekende kroeg!) Het Kerstdiner werd op Willemsoord gekookt en met een vrachtwagen opgevoerd naar het schip. In de gamelle ooff werd dit op de kookplaat in het warmtekastje en op de koffieperculator warm gehouden. De maaltijd smaakte heerlijk en aan tafel vierde de gezelligheid hoogtij. Waar en hoe u deze dagen ook doorbrengt, ik wens u gezellige Kerstdagen toe met vrienden en of familie.

Mede namens alle bestuursleden van de reünie commissie HoBoKo wens ik u ook een gezond en vooral gezellig nieuwjaar toe.



*Henk Bertelkamp
voorzitter HoBoKo.*



*Prettige Kerstdagen
&
Gelukkig Nieuwjaar*

